

ἀπό τήν δόπια κατάγεται καί ὁ παλαιότερος ζωγράφος Ξένος\* Διγενῆς. Σ' ἔνα ψυχικοδοτικόν γράμμα, γραμμένο στό Μουχλί τό 1457, μνημονεύονται ὡς δωρητές μέλη οἰκογένειας μέ τό ἴδιο ὄνομα, δι Κωνσταντίνος Στρελήτζας καὶ ἡ γυναίκα του, πού δέν ἦταν ζωγράφοι<sup>1</sup>.

Στήν Κρήτη ἐμφανίζονται σέ ἔγγραφα οἱ ζωγράφοι Ἰωάννης καὶ Γεώργιος, γιοί τοῦ Βερνάρδου, μέ τό ἐπίθετο *Striliza di Bathà* στήν τελευταίᾳ δεκαετίᾳ τοῦ 15ου αἰώνα. Μέ τήν οἰκογένεια αὐτή, πρέπει νά συνδέονται, μέ τρόπο ἀκόμη ἀπροσδιόριστο, οἱ ἀκόλουθοι ζωγράφοι: τό πιό ἔξεχον μέλος, δι μοναχός Θεοφάνης Στρελίτζας-Μπαθᾶς, τά παιδιά του, μοναχοί Συμεών καὶ Νεόφυτος, καθώς καὶ οἱ ζωγράφοι τῆς δεύτερης πενηνταετίας τοῦ 16ου αἰώνα, Μάρκος, Θωμᾶς, Γεώργιος καὶ δι αἰνιγματικός Πέρος.

Ἡ χρήση συνήθως τοῦ διπλοῦ τύπου (Στρελίτζας-Μπαθᾶς) ἡ τοῦ ἀπλοῦ τύπου (Στρελίτζας ἡ Μπαθᾶς) φαίνεται ὅτι γίνεται μέ τρόπο πού δέν βρίσκομε εὔκολα τίς αἰτίες του, οὐτε μποροῦμε νά βεβαιώσομε ὅτι ἔξαρτάται ἀπό τό εἶδος ἡ τή σημασία τοῦ ἔγγραφου ἡ τῆς ἐπιγραφῆς. Ἐφόσον στήν πρώτη καὶ παλαιότερη ἐπιγραφή τοῦ Θεοφάνη, στή μονή τοῦ Ἀναπαυσᾶ, ἀναφέρεται μόνο τό Στρελήτζας, βεβαιώνεται ὅτι είναι αὐτό τό ἀρχικό κύριο οἰκογενειακό ὄνομα καὶ ὅτι τό δεύτερο, ἔχει γιά κάποιο λόγο προστεθεῖ, διότι συνοδεύεται συνήθως στά ἔγγραφα ἀπό τό ἐνδεικτικό δι λεγόμενος.

Τό ὄνομα Στρελήτζας πρέπει νά σχετίζεται μέ τήν παλαιά ρωσική λέξη *strelizi*, πού σημαίνει μισθοφόρος<sup>2</sup>. Ἡ Ἑλληνική ἐκφορά *striliza* μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ στό γλωσσολογικό φαινόμενο τῆς ἀφομοιώσεως, πού ἀπαντᾶ καὶ στήν Κρήτη.

"Οσο γιά τό ὄνομα Μπαθᾶς ἔχει προταθεῖ νά σχετίσθει μέ τό ἵταλικό *Battà* = *Battista*. Πιθανότερο ὄμως νομίζομε ὅτι είναι νά προηγεῖται ἡ Ἑλληνική μορφή τῆς ἵταλικῆς, ὥπως δείχνει ἡ ὑπαρξή τοῦ θ πού δέν μπορεῖ νά προέρχεται ἀπό τό ἵταλικό t. Οι προτάσεις αὐτές ἔξακολουθοῦν νά ἀφήνουν ἀνοιχτό στήν ἔρευνα τό πρόβλημα τῆς ἐτυμολογίας τοῦ ὀνόματος μιᾶς ἀπό τίς πιό σημαντικές οἰκογένειες κρητικῶν ζωγράφων.

1. Manoussacas 1981, 315-319 2. Πληροφορία Μ. Μανούσακα.

**Στρελίτζας-Μπαθᾶς Γεώργιος** 1496-1522  
(*Striliza Giorgio di Batha-Streliza de Morea*)

ΚΑΤΑΓ. Πελοπόννησος.

ΠΑΤΡ. Βερνάρδος.

ΙΔΙΟΤ. *Pinctor, magister.*

ΒΙΟΓΡ. Ἀδελφός τοῦ Ἰωάννη Στρελίτζα-Μπαθᾶ\*. Σύμφωνα μέ τά Ἀρχεῖα τῆς Βενετίας, δι *Strilica Giorgio* ἀπό τό 1496 καὶ γιά δυόμισυ χρόνια ὑπῆρξε δάσκαλος ζωγραφικῆς τοῦ Nicola Matigna (Mantegna) στό Ἡράκλειο<sup>1</sup>. Τό 1506 ἀγόρασε σπίτια στήν Πλατειά Στράτα τῆς ἐνορίας Ἀγίου Γεωργίου Βαρδαμιάνη στό Ἡράκλειο, ἔναντι ἀργυρῶν σκευῶν βάρους 30 οὐγγιῶν καὶ μιᾶς βέργας χρυσοῦ, πού ἀντιστοιχοῦσαν σέ 20 χρυσά δουκάτα· τόν ἐπόμενο ὄμως χρόνο ἡ ἀγοραπωλησία ἀκυρώθηκε. Τό 1509 δι Γεώργιος Στρελίτζας ἀνέλαβε νά ζωγραφίσει δέκα σφαλιστάρια (τρίπτυχα), γιά τόν ἀνηψιό του Θεοφύλακτο Στριλίτζα μέ ἀμοιβή 10 δουκάτα. Σύμφωνα μέ μεταγενέστερη σημείωση, καὶ αὐτή ἡ συμφωνία ἀκυρώθηκε καὶ δέν γνωρίζομε, ἐάν τελικά τά τρίπτυχα ζωγραφίστηκαν.

Στίς 8 Αύγουστου 1509 δι ζωγράφος ἀγόρασε ἔνα ἀσημένιο κύπελλο ἀξίας 66 ὑπερπύρων.

Στίς 4 Σεπτεμβρίου τοῦ ἴδιου χρόνου ἀνέλαβε μαθητή ἐπί ἔνα ἔτος τόν Μανέα Μουζουράκη\*. Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1522 στόν *magistro Georgio Treliza, dicto Batha, pinctori, quondam ser Bernardi, habitatori burgi Candide* ἐνοικιάζεται οἰκία στή ruga *magistra* τοῦ Χάνδακα, γιά λογαριασμό τῆς μονῆς τοῦ San Salvator καὶ τόν Ιούλιο τοῦ ἴδιου χρόνου δι ζωγράφος ἐκμισθώνει ἀκίνητα ὡς ἐκπρόσωπος τῆς μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Βαλσαμονέρου<sup>2</sup>. Πρέπει ἡ τέχνη του πού δέν γνωρίζομε, νά είχε ἐκτιμηθεῖ στό Ἡράκλειο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν ὑπαρξή μαθητῶν καὶ ἀρκετῶν παραγγελιῶν, καθώς καὶ ἀπό τά περιουσιακά του στοιχεῖα. Είναι χαρακτηριστικό κάποιας ἀμφισημίας τοῦ προσώπου τό γεγονός ὅτι, σέ δύο περιπτώσεις κτηματικῶν συναλλαγῶν, μετέχει ὡς ἐκπρόσωπος ἐκκλησιαστικῶν ἰδρυμάτων καὶ τῶν δύο δογμάτων.

1. Cattapan 1968, 39, ἀρ. 106 καὶ 1972, 208, ἀρ. 211-217, ἀρ. 26-222-223, ἀρ. ἔγγρ. 22 2. Κωνσταντούδάκη 1973, 319-321, ἀρ. 21.

### Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης

τελευταία δεκαπενταετία 15ου αἰ. †1559

ΚΑΤΑΓ. Ἡράκλειο Κρήτης.

ΙΔΙΟΤ. Μοναχός, ζωγράφος.

ΥΠΟΓΡ. χείρ Θεοφάνη μ[ονα]χ[οῦ] τοῦ ἐν τῇ Κρίτῃ Στρελήτζας (τοιχ. 1), διά χειρός κυροῦ Θεοφάνη μοναχοῦ (τοιχ. 2), ἔζωγραφίσθη καὶ ἡ ἐκκλησία παρά Θεοφάνους μοναχοῦ καὶ Συμεών τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ (τοιχ. 5).



269. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, "Άκρα Ταπείνωση, τοιχ. ἀρ. 1.

ΣΥΝΕΡΓ. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Συμεών, γιός του.

ΒΙΟΓΡ. "Οπως διαιπιστώθηκε στό προτασσόμενο σημείωμα, ή οίκογένεια τῶν Στρελίτζα-Μπαθᾶ ἀνήκει στήν κατηγορία τῶν ζωγράφων πού καταφέύγουν ἀπό τήν τουρκοκρατούμενη Ἑλλάδα στήν βενετοκρατούμενη Κρήτη καί ριζώνουν ἐκεῖ. Δέν είναι παράλογο νά θεωρήσει κανείς ὅτι ὁ ζωγράφος Θεοφάνης Στρελίτζας, ὁ λεγόμενος Μπαθᾶς, είναι γόνος τῆς ἴδιας καλλιτεχνικῆς οίκογένειας. Τήν ἀποψη ἀντή ἐνισχύει ἡ ἐπικρατούσα στήν Κρήτη συνήθεια, σύμφωνα μέ τήν δοπία πολλά μέλη μιᾶς οίκογένειας ἀσκοῦν τό ἴδιο ἐπάγγελμα πού τό μεταβιβάζουν διαδοχικά στοὺς ἀπογόνους τους. Θά δοῦμε ὅτι ἀντό συμβαίνει καί στήν οίκογένεια τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοφάνη, ἀλλά καί στήν εὐρύτερη καλλιτεχνική οίκογένεια τῶν Μπαθᾶδων (βλ. ἀντίστοιχα λήμματα).

Ἡ πρώτη μνεία τοῦ ζωγράφου Θεοφάνη βρίσκεται

στήν ἀνορθόγραφη κτητορική ἐπιγραφή τοῦ 1527, πού βρίσκεται στό καθολικό τῆς μονῆς τοῦ Ἀγίου Νικολάου τοῦ Ἀναπαυσᾶ στά Μετέωρα (βλ. τοιχ. 1). Γιά τίς δραστηριότητες τοῦ Θεοφάνη ἀπό τό 1527 ἔως τό 1535 δέν ἔχομε, ὡς τώρα, καμιά πληροφορία. Τό 1535, ὅταν οἰκουμενικός πατριάρχης ἤταν ὁ Ἱερεμίας Α', ὁ Θεοφάνης είχε ἥδη ἀποκτήσει ἀρκετή φήμη, ὥστε αὐτόν νά καλέσουν στό μεγαλύτερο μοναστήρι τοῦ Ἀγίου Ὁρους, στή μονή τῆς Μεγίστης Λαύρας, νά ἐκτελέσει τίς τοιχογραφίες τοῦ καθολικοῦ, μεγάλης τρίκογχης βυζαντινῆς ἐκκλησίας μέ νάρθηκα, πού είχε χτίσει στά 1004 ὁ ἰδρυτής τῆς Λαύρας ἄγιος Ἀθανάσιος (βλ. τοιχ. 2). Ἡ κτητορική ἐπιγραφή εἶναι λογιότατη ἐδῶ, γι' αὐτό πιστεύομε ὅτι τό κείμενό της διφείλεται στό χορηγό τῆς δαπάνης γιά τήν τοιχογραφηση, τόν ἀθηναϊο Νεόφυτο, μητροπολίτη Βεροίας, μορφωμένο ἱεράρχη, ἐξόριστο τότε στή Λαύρα. Στή λογιότατη αὐτή ἐπιγραφή μνημονεύεται ὁ ζωγράφος πολύ λιτά: διά χειρός κυροῦ Θεοφάνη μοναχοῦ. Σ' αὐτήν τή λιτότητα, σέ σχέση μέ τή φλύαρη καί σόλοικη διατύπωση τοῦ 1527, ἀλλά καί στό προσηγορικό κυροῦ, διακρίνεται ἡ ἔνδειξη ὅτι ἡ φήμη τοῦ ζωγράφου είχε γίνει ἐν τῷ μεταξύ τόσο στερεή, ὥστε περίττεναν τά οἰκογενειακά ὀνόματα καί ἡ πατρίδα. Ἀνάλογης σημασίας είναι καί ἡ σπάνια περίπτωση τοῦ κρητικοῦ ζωγράφου Ἀγγέλου, τόν 15ο αιώνα, καί τοῦ Δομήνικου, τόν 16ο. Σημειώνεται ἀκόμη ὅτι σέ ἀναφορές λαυρεωτικοῦ κώδικα, πού ἀφοροῦν στό ζωγράφο μας, ἀναφέρεται ὡς ὁ διδάσκαλος<sup>1</sup>. Ἐνδιαφέρει ἐπίσης ὅτι τόν ἴδιο χρόνο, τό 1535, σύμφωνα μέ ἀνέκδοτο σημείωμα τοῦ ἴδιου κώδικα, στήνεται ἀπό ἔνα μοναχό στό καθολικό τῆς μονῆς καινούριο ξύλινο εἰκονοστάσιο, πού ἔρομε ὅτι πρέπει νά ἔκρυβε τό ἀρχικό μαρμάρινο τέμπλο τοῦ 11ου αιώνα. Ἐπιβεβαιώνεται ἔμμεσα ὅτι είναι ἔργα τοῦ Θεοφάνη οἱ εἰκόνες πού ἔγιναν τότε, προσαρμοσμένες στίς διαστάσεις τοῦ νέου εἰκονοστασίου, δεσποτικές, δωδεκάορτο, καθώς καί ὁ μεγάλος σταυρός μέ τά δύο λυπηρά πού ἔχουν σωθεῖ σέ λαμπρή κατάσταση, ἔργα πού τά είχαμε ἥδη ὅλα ἀποδώσει στό Θεοφάνη (1969). Στόν ἴδιο ζωγράφο ἔχουν ἀποδοθεῖ, χωρίς τοῦτο νά ἔχει γίνει ὡς τώρα ἀποδεκτό ἀπό δλους, καί οἱ τοιχογραφίες στήν Τράπεζα τῆς Λαύρας, πού σκεπάζουν τίς τεράστιες ἐσωτερικές ἐπιφάνειες, καθώς καί δλη τήν πρόσοψη. Σύμφωνα μέ τά ἔντυπα Προσκυνητάρια, ὁ μεγάλος φίλος καί χορηγός τῆς Λαύρας μητροπολίτης Σερρῶν Γεννάδιος ἔχει ἀνακαινίσει τή στέγη τῆς



270. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, ἐπιγραφή, τοιχ. ἀρ. 1.

Τράπεζας και ἔχει χορηγήσει για τις τοιχογραφίες της. Μαρτυρεῖ γι' αὐτό ή ἀπεικόνισή του ώς κτήτορα, μαζί με τούς ἀρχικούς κτήτορες και χορηγούς, στήν πρόσοψη, κρατώντας τό κτίριο τῆς Τράπεζας μέ δίρριχτη στέγη· τόν προστατεύονταν οἱ ἄγιοι Θεόδωροι, πολιοῦχοι τῶν Σερρῶν, και τόν παραστέκουν ὁ κτήτωρ ἄγιος Ἀθανάσιος, καθώς και οἱ ἀρχικοί χορηγοί τῆς μονῆς, αὐτοκράτορες Ν. Φωκᾶς και Ἰ. Τσιμισκῆς. Ἡ χρονιά πού ἔγιναν οἱ ἐργασίες αὐτές ἔχει ἀμφισβητηθεῖ –1512, 1522, 1535–, ἀλλά ή πρόσφατη δημοσίευση ἐπιγραφῆς σέ σανίδα, ἐπίθετης σέ δοκάρι τῆς Τράπεζας<sup>2</sup>, μέ τή χρονολογία ΕΤΟΥΣ, ΖΛΕ' (1527) ἐπιβεβαιώνει τήν παραγνωρισμένη πληροφορία τοῦ Μ. Γεδεών δτι τήν ἀντικατάσταση τῆς τρουλλωτῆς στέγης μέ δίρριχτη ἔκαμε δ Γεννάδιος, ὑστερά ἀπό τό σεισμό τοῦ 1526<sup>3</sup>. Ἡ τοιχογράφηση ὅμως εἶναι τώρα βέβαιο δτι ἀρχισε μετά τό 1535 και δτι τελείωσε μετά τό ἔτος θανάτου τοῦ γενναιόδωρου μητροπολίτη (1541), ὅπως ὑποδηλώνεται ἀπό τήν παράσταση τοῦ ἰεράρχη μέ φωτοστέφανο, ἔνδειξη δτι εἶχε ἡδη ἀφήσει τά ἐγκόσμια, δταν ζωγραφιζόταν τό τμῆμα αὐτό τοῦ ἔξωτερικοῦ τοίχου. Σημειώνεται δτι δ Σερρῶν Γεννάδιος δέν εἶχε πάψει νά παρέχει δωρεές πρός τό μοναστήρι ἔως τό τέλος τοῦ βίου του (κώδικας ἀδελ-

φάτων Μεγίστης Λαύρας, ἀρ. 18). Ἀλλά και τά περιστατικά τοῦ βίου τοῦ Θεοφάνη συμφωνοῦν μέ τήν ἀποψη αὐτή, γιατί δίδιος τό 1536 γίνεται ἀδελφός τῆς μονῆς, ὅπου διαμένει μαζί με τά δύο παιδιά του ἔως τό 1543. Θά ήταν ἄλλωστε περίεργο νά ἀναθέσει τότε ή μονή σέ ἄλλο ζωγράφο τήν ἐκτέλεση αὐτοῦ τοῦ τεράστιου ἔργου.

Πραγματικά, μιά σειρά σημειωμάτων στόν κώδικα τῶν ἀδελφάτων τῆς μονῆς μᾶς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες γιά τις σχέσεις τοῦ Θεοφάνη και τῶν παιδῶν του μέ το μοναστήρι. Τό 1536 δ κύρ Θεοφάνης ὁ ζωγράφος ἀποκτᾶ ἓνα κάθισμα στή Λαύρα, γιά νά τό ἔχει ἐπί ζωῆς αὐτοῦ αὐτός και οἱ παῖδες αὐτοῦ<sup>4</sup>. Τό 1540 τόν Φεβρουάριο, καθώς ἔχει, φαίνεται, ἐργασθεῖ ἀποδοτικά στήν Τράπεζα και ἀλλοῦ, μπορεῖ δ ζωγράφος νά δώσει 10.000 ἀσπρα γιά νά ἀποκτήσει ἓνα ἄλλο, προφανῶς καλύτερο, κάθισμα, μέ ἀμπέλι και περιβόλι, και ἀκόμη πεντακόσια ἀσπρα γιά νά ἀποκτήσει και μιά παραθαλάσσια καύγια, νά τήν ἔχει αὐτός και τά παιδιά του<sup>5</sup>. Μόλις τόν Οκτώβριο τοῦ 1540, δταν, φαίνεται, τά δύο παιδιά του ἔχουν μεγαλώσει ἀρκετά, ἀγοράζει γι' αὐτά ἀπό τό μοναστήρι δύο ἀδελφάτα, δηλαδή δικαίωμα κατοικίας και συντήρησης ἀπό τή μονή, και ἓνα τρίτο ἀδελφάτο γιά ἐκεῖνον πού μελλον-



271. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, ΘΚ ἐνθρονη, τοιχ. ἀρ. 1.



272. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, "Ἄγιοι Νικόλαος ὁ Νέος καὶ Ἰάκωβος ὁ Πέρσης, τοιχ. ἀρ. 1.



273. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Γέννηση, εἰκ. ἀρ. 4.



274. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Ἀνάσταση, εἰκ. ἀρ. 9.

τικά θά τούς θάψει<sup>6</sup>. Συμπεραίνομε ότι διότι ο Θεοφάνης προγραμματίζει νά ζήσουν αὐτός και τά παιδιά του και νά πεθάνουν δύοι έκει.

Γιά λόγους πού δέν ξέρομε, ὥσως ἐπαγγελματικούς, ἀλλάζει μετά τρία χρόνια (1543) τό ἀρχικό αὐτό πρόγραμμα και ἀποφασίζει νά ἐγκατασταθεῖ στίς Καρυές, τό διοικητικό και ἐμπορικό κέντρο τοῦ Ὄρους, χωρίς δῆμος νά κόψει τούς δεσμούς του μέ τή Λαύρα. Γι' αὐτό ἀνταλλάσσει δύοι του τά κτήματα, μέσα κι ἔξω ἀπό τό μοναστήρι, μ' ἑνα κελλί τῆς Λαύρας στίς Καρυές, πού λέγεται Πύργος, καθώς και μέ λιβάδια και περιβόλια τῆς περιοχῆς<sup>7</sup>. Αὐτά θά τά κρατήσει ἔως ὅτου φύγει γιά τελευταία φορά γιά τήν πατρίδα του, τό Ἡράκλειο τῆς Κρήτης. Είναι δύσκολο νά μαντέψουμε, πότε ἔγινε διόριστική ἀποχώρηση τοῦ Θεοφάνη ἀπό τό Ὄρος, ἀλλά φαίνεται ότι, δταν ἔφυγε, εἶχε δηλώσει ότι θά ξαναγυρίσει, γιατί μόνον τόν Αὔγουστο τοῦ

1559, δηλαδή ἀρκετούς μῆνες μετά τό θάνατό του –τόν Φεβρουάριο τοῦ ἴδιου ἔτους στό Ἡράκλειο– ή μονή μεταβιβάζει σέ ἄλλο μοναχό τό κελί τοῦ Πύργου, ὅπερ εἶχε δικύο Θεοφάνης διωγράφος<sup>8</sup>. Πάντως, ὅπως θά δοδμε ἀμέσως, εἶχε πάρει μαζί του φεύγοντας ὅσα μετρητά και πολύτιμα πράγματα εἶχε συγκεντρώσει στό "Ἄγιον" Ὄρος. Στό Ἡράκλειο δι Θεοφάνης εἶχε πάει τουλάχιστον μία φορά, γιατί σύμφωνα μέ ἀνέκδοτο ἔγγραφο τῶν νοταριακῶν ἀρχείων τοῦ Ἡράκλειου, τό 1552 εἶχε δανείσει στόν ήρακλειώτη Ἀντώνιο Βασμούλο χρηματικό ποσό 400 δουκάτων, τό διποτο ἔξοφλήθηκε τόν ἐπόμενο χρόνο ἀπό τό γιο τοῦ Βασμούλου και τίς συναλλαγματικές ἐπέστρεψε δι γιός τοῦ Θεοφάνη, Συμεών, προφανῶς γιατί διδιος ἔλιπε<sup>9</sup>.

Τά σχετικά μέ τό θάνατο τοῦ Θεοφάνη στό Ἡράκλειο και τά κληρονομικά ζητήματα τῶν παιδιῶν του μᾶς



275. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Βρεφοκτονία, τοιχ. ἀρ. 2.

πληροφοροῦν μιά σειρά ἀπό νοταριακά ἔγγραφα, πού ἔγιναν στὸ Ἡράκλειο καὶ βρίσκονται τώρα στὰ βενετικά ἄρχεῖα. Ὁ Θεοφάνης ἔκανε τό τεσταμέντο, διά χειρός τοῦ κύριος Μανουῆλ Ζάμορου<sup>1</sup>, γνωστοῦ νοταρίου τοῦ Ἡρακλείου, στίς 24 Φεβρουαρίου 1559. Πέθανε τήν ἴδια ἡμέρα καὶ αὐθημερόν ὁ ἴδιος νοτάριος ἔκανε τό ἴνβεντάριόν του. Καὶ τά δύο αὐτά πολύτιμα κείμενα, ὅπου θά ἤταν καταγραμμένα ὅλα τά ὑπάρχοντα τοῦ Θεοφάνη, δέν σώθηκαν, ἀλλά μαθαίνομε ἔμμεσα γι' αὐτά ἀπό τά νοταριακά ἔγγραφα, πού σχετίζονται μέ τήν ἐκτέλεση τῆς διαθήκης<sup>10</sup>.

Τό πρῶτο πού συνάγεται εἰναι ὅτι ὁ Θεοφάνης εἶχε συγκεντρώσει ἀξιόλογη κινητή περιουσία –ή ἀκίνητη στό "Αγιον" Όρος δέν μεταβιβάζεται– πού ἀποτελεῖται ἀπό κρασά, ροῦχα καὶ μασαρία (ἐπιπλα), πράγματα

πού προϋποθέτουν ὅτι ὁ Θεοφάνης διέθετε ἡδη μονιμότερη ἐγκατάσταση καὶ στό Ἡράκλειο. Ἀλλά τό κύριο περιουσιακό στοιχεῖο πρέπει νά ἦταν τά χρυσά νομίσματα, δουκάτα χρυσά, μοτζενίγοι καὶ ἀγιοκωνσταντινάτα, καθώς καὶ ἀσήμι καὶ ἔνας μαστραπάς ἀργυρός, δῆλος λαβοράδος καὶ παραχρυσωμένος. Τό ποσόν τῶν χρυσῶν νομίσμάτων εἰναι ἄγνωστο, ἀλλά γιά νά κληροδοτήσει στό νοτάριο πού ἔγραψε τή διαθήκη του διά τήν ψυχήν του, ὅταν ἤταν ἡδη ἐτοιμοθάνατος, 60 ὑπέρπυρα, πρέπει νά ἦταν πολύ σημαντικό. Τά ύπολοιπα τά μοιράζονται τά παιδιά του, δ Συμεών καὶ ὁ Νεόφυτος, καλόγεροι καὶ ζωγράφοι καὶ οἱ δύο, μέ τή διαφορά ὅτι ὁ Νεόφυτος, ώς δευτερότοκος, παίρνει μόνο τά μισά μετρητά, ἐνώ ὁ Συμεών, ώς πρωτότοκος, παίρνει καὶ ὅλα τ' ἄλλα, ἀκίνητα καὶ κινητά. Φαίνεται



276. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Ἀποκαθήλωση, τοιχ. ἀρ. 2.

ὅτι τό μερίδιο τῆς κληρονομιᾶς ἐπιτρέπει τουλάχιστον στὸν Συμεών νά ἐμφανίζεται τόν ἐπόμενο χρόνο, τό 1560, μέ ίδιοκτητα σπίτια στό Ἡράκλειο, πού νοικιάζει καί ξενοικιάζει<sup>11</sup>.

Θά μποροῦσε νά λογαριάσει κανείς ὅτι τά περιουσιακά αὐτά στοιχεία τοῦ Θεοφάνη, στά δόποῖα θά πρέπει νά προστεθοῦν καί ὅσα είχε παλαιότερα ξοδέψει στό "Αγιον" Όρος, γιά νά μπορεῖ μέ τρόπο ἄνετο νά διαβιώνει ἐκεῖ μέ τά παιδιά του, ἀλλά καί ὅσα είχε δανείσει στόν Βασμούλο, πρέπει νά προέρχονται ἀπό σημαντικῆς ἔκτασης παραγωγή τοιχογραφιῶν καί φορητῶν εἰκόνων, πολύ μεγαλύτερη ἀπό αὐτή πού εἴμαστε σέ θέση νά τοῦ ἀποδώσομε σήμερα. Τά ἔργα αὐτά ἡ λανθάνουν ἡ ἔχουν καταστραφεῖ. Πάντως, τό ἔως τώρα γνωστό ἔργο του ἀποτελεῖ τό πιό ἐπιβλητικό

σύνολο τῆς ἐποχῆς του ἀλλά καί τό πιό σημαντικό ἀπό κάθε ἄποψη.

Συνοψίζοντας τά σχετικά μέ τά βιοτικά τοῦ Θεοφάνη, συμπεραίνομε δτὶ δ ζωγράφος πρέπει νά γεννήθηκε στό Ἡράκλειο μέσα στήν τελευταία δεκαπενταετία τοῦ 15ου αιώνα, ὅτι ἀκολούθησε τό οἰκογενειακό ἐπάγγελμα, μαθητεύοντας ἵσως σέ οἰκογενειακό ἐργαστήρι, καί δτὶ σέ κατάλληλη ἡλικία παντρεύτηκε καί ἀπόκτησε δύο παιδιά, τόν Συμεώνα καί τόν Νήφο-Νεόφυτο. "Ἐπειτα, γιά κάποιο λόγο – θάνατος τῆς συζύγου; – ἔγινε μοναχός. Αὐτά ἔχουν σύμβει πρίν ἀπό τό 1527, χρονιά, πού ὅπως ξέρομε, είχε ἥδη καλογερέψει.

Στά χρόνια πού μεσολάβησαν ἔως τήν ἐπιστροφή καί τό θάνατό του στήν Κρήτη πρέπει νά ἐργάσθηκε καί



277. Στρελίτζας-Μπαθάς Θεοφάνης, Κοιμηση ἀγίου Ἀθανασίου, τοιχ. ἀρ. 3.

σέ ἄλλους τόπους. Δεχόμαστε ἐπιστροφή στά Μετέωρα καὶ πιθανή μετάβαση στήν Κύπρο (μονὴ Χρυσοστόμου), ἵσως καὶ ἄλλο, γιά νά ζωγραφίσει τοιχογραφίες καὶ εἰκόνες. Πολύ πιθανό φαίνεται, τώρα, νά ἐπέστρεψε κατά διαστήματα στό Ἡράκλειο. Τή σκέψη αὐτή ἐνισχύει, δχι μόνο ἡ μαρτυρημένη μετάβασή του στό Ἡράκλειο τό 1552, ἀλλά καὶ ἡ διαπίστωση ὅτι, τουλάχιστον τόν τελευταῖον καιρό τῆς ζωῆς του, διέθετε ἐγκατάσταση καὶ στό Ἡράκλειο. Δέν εἶναι ἔξαλλου ἄσχετη καὶ ἡ παλαιότερη παρατήρηση γιά τήν ἀδιάκοπη συνάφεια τῆς τέχνης του μέ ἐκείνη τῶν ζωγράφων εἰκόνων πού ἔμεναν στήν Κρήτη (Millet), συνάφεια πού μαρτυρεῖ συνεχεῖς καὶ στενές ἐπαφές<sup>12</sup>. ΕΙΚΟΝΕΣ (ἀπόδ. M.X.) "Αθως: 1-14) XC, ΘΚ καὶ 11 εἰκόνες Δωδεκαόρτου ἀπό τό εἰκονοστάσιο τοῦ καθολικοῦ μονῆς Λαύρας, περί τό 1535 (ἡ χαμένη δωδέκατη εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως τῆς ΘΚ ἀπό τό Δωδεκάορτο βρέθηκε πρόσφατα καὶ ἐπεστράφη στή μονή)<sup>13</sup> 15-17) Σταυρός μεγάλος τέμπλου καὶ δύο λυπηρά, καθολικό μονῆς Λαύρας<sup>14</sup> 18-24) Μεγάλη Δέηση, παλαιό εἰκονοστάσιο Πρωτάτου, Καρυές, περί τό 1542<sup>15</sup> 25-50) Μεγάλη Δέηση, 15 εἰκόνες Δωδεκαόρτου, Βημόθυρα, XC καὶ ΘΚ τέμπλου, σταυρός μεγάλος καὶ δύο λυπηρά, καθολικό μονῆς Σταυρονικήτα, περί τό 1546<sup>16</sup> 51) Μεταμόρφωση, μονή Παντοκράτορος<sup>17</sup> 52) Κοιμηση

ἀπό τό Δωδεκάορτο τῆς μονῆς Καρακάλου<sup>18</sup> 53-64) Δώδεκα εἰκόνες ἐπιστυλίου τέμπλου, μονή Ἰβήρων (ἀπόδ. Εὐθ. Τσιγαρίδα)<sup>19</sup> 65) XC Παντοκράτωρ, 1546 ἡ λίγο νωρίτερα, μονή Ἰβήρων (ἀπόδ. Εὐθ. Τσιγαρίδα)<sup>20</sup> 66-68) XC ἔνθρονος, ΘΚ ἔνθρονη βρεφοκρατούσα καὶ Ἱω Χρυσόστομος, ἀπό τό ἀντιπροσωπεῖο τῆς μονῆς Γρηγορίου στίς Καρυές, τώρα στή μονή Γρηγορίου (ἀπόδ. Εὐθ. Τσιγαρίδα)<sup>21</sup>.

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ Μετέωρα: 1) Καθολικό καὶ νάρθηκας μονῆς Ἀγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ, 1527<sup>22</sup> "Αθως: 2) Καθολικό μονῆς Λαύρας, 1535<sup>23</sup> 3) Τράπεζα μονῆς Λαύρας, 1535-1541 (ἀπόδ.)<sup>24</sup> 4) Ἐλαιοδοχεῖο μονῆς Λαύρας, παράσταση τοῦ 1535 ἐπιζωγραφισμένη, στό νότιο τοῖχο<sup>25</sup> 5) Καθολικό μονῆς Σταυρονικήτα, 1545-46<sup>26</sup> 6) Τράπεζα μονῆς Σταυρονικήτα, περί τό 1546 (ἀπόδ.)<sup>27</sup> 7) Παρεκκλήσιο Ἱωάννου τοῦ Προδρόμου μονῆς Σταυρονικήτα, περί τό 1546 (ἀπόδ.)<sup>28</sup>.

Σημείωση: Ἡ συμμετοχή τοῦ Θεοφάνη στήν τοιχογράφηση τοῦ καθολικοῦ καὶ τῆς λιτῆς τῆς μονῆς Μεταμορφώσεως Μετεώρων, τό 1552 (Chatzidakis 1969-70, 321-322, 347, εἰκ. 47, 86-93, 95, 96Β', 97, 98, 111, 112· Χατζηδάκης 1974a, 424· Νικονάνος 1987, εἰκ. 33), εἶναι πάντα πιθανή, τουλάχιστον ὡς ἐποπτεία, στόν τροῦλο (βλ. Χατζηδάκης 1990, 37-42).



278. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Δευτέρα Παρουσία, τοιχ. ἀρ. 3.



279. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Εύαγγελισμός, εἰκ. ἀρ. 27.

ΒΙΒΛ. Ξυγγόπουλος 1957, 94-113· Καλοκύρης 1963, 54-58· Χατζηδάκης 1963a· Chatzidakis 1969-70· Χατζηδάκης 1974a, 422-424· Garidis 1989, 137-158 και σποραδικά· Χατζηδάκης 1986 (συνολική δημοσίευση τῶν τοιχογραφιῶν τῆς μονῆς Σταυρονικήτα και μελέτη τοῦ ἔργου τοῦ Θεοφάνη) και "Ἐλλήνες Ζωγράφοι 1, 82-84, 85, 88, 90· Κωνσταντούδακη 1991.

1. Chatzidakis 1969-70, 345, ἀρ. 5 και 346, ἀρ. 7
2. Mylonas 1980-81, 175-177
3. Γεδεών 1902, 239-242
4. Λαυριώτης 1963, 114, σημ. 1· Χατζηδάκης 1963a, 6
- Chatzidakis 1969-70, 345, ἀρ. 4
5. Λαυριώτης, δ.π.· Χατζηδάκης, δ.π.· Chatzidakis 1969-70, 345-6, ἀρ. 5
6. Λαυριώτης, δ.π.· Χατζηδάκης, δ.π.· Chatzidakis 1969-70, 346, ἀρ. 6
7. Λαυριώτης 1963, 115
- Χατζηδάκης, δ.π.· Chatzidakis 1969-70, 346, ἀρ. 7
8. Λαυριώτης, δ.π.· Χατζηδάκης, δ.π.· Chatzidakis 1969-70, 347, ἀρ. 11
9. Archivio di Stato di Venezia, Notarile, b. 8103 (Vettore Maffei), φ. 292v-293v (κατά παραχώρηση N. Παναγιωτάκη)· βλ. και Παναγιωτάκης 1992, 44
10. Μέρτζιος 1961-



280. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Γέννηση, εἰκ. ἀρ. 31.

62, 262, 258-260· Chatzidakis 1969-70, 348-349, ἀρ. 12-13· Παλιούρας 1973, 122, ἀρ. 53

**11.** Μέρτζιος 1961-62, 261· Chatzidakis 1969-70, 350-351, ἀρ. 15

**12.** Χατζηδάκης 1986, 35 (στό ἴδιο, 35-39, στηρίζεται κυρίως δόλο τό βιογραφικό σημείωμα γιά τό ζωγράφο). "Η ὑπόθεση τῆς συχνῆς ἐπιστροφῆς τοῦ ζωγράφου στό Ήράκλειο ἐπιβεβαιώνεται και ἀπό τήν ὑπαρξη ἀνέκδοτου ἐγγράφου τοῦ 1553 στά Ἀρχεῖα τῆς Βενετίας, σύμφωνα μέ τό ὅποιο τό 1552 πρέπει νά βρισκόταν στό Ήράκλειο (βλ. σημείωση 9)

**13.** Chatzidakis 1969-70, 323-325, εἰκ. 34-35 και 1981, εἰκ. σελ. 330-333

**14.** Ἀνέκδοτα. Σήμερα ἀποθηκευμένα, ὅπως και οι εἰκόνες

**15.** Chatzidakis 1969-70, 323, 326-327, εἰκ. 48, 84, 85· Μπορμπουδάκης 1993, 11-17, εἰκ. ἔγχρ. τῶν ἀρχαγγέλων

**16.** Chatzidakis 1969-70, 323, 325-326, εἰκ. 46, 63-83· Σταυρονικήτα Μονῆ 1974, 57-60, 62-118· Χατζηδάκης 1986, 39-40

**17.** Χατζηδάκης 1986, 117. "Η εἰκόνα στό Θησαυροί Ἅγιον Ὄρους Γ', 123· Τόσκα 1983, 425-432, πίν. 1-3 (διαφωνεῖ μέ τήν ἀπόδοση τῆς εἰκόνας στό Θεοφάνη). Στόν ζωγράφο μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ εἰκόνα τοῦ Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στήν ἴδια μονή (Θησαυροί Ἅγιον Ὄρους Γ', 122

**18.** Σημ. M.X.

**19.** Τσιγαρίδας,



281. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, "Άγιο Μανδήλιο, τοιχ. ἀρ. 5.



282. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Ιωάννης Θεολόγος και Πρόχορος, τοιχ. ἀρ. 5.



283. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Οἱ γυναικεῖς στὸν τάφο, εἰκ. ἀρ. 38.



284. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Μεταμόρφωση, εἰκ. ἀρ. 44.

ΣΤΡΕΛΙΤΖΑΣ-ΜΠΑΘΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ



285. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Προφήτης Σολομών, τοιχ. ἀρ. 5. 286. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Προφήτης Ἀββακούμ, τοιχ. ἀρ. 5. 287. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, "Άγιος Εὐτύχιος, τοιχ. ἀρ. 5. 288. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Προφήτης Ἐλισαΐος, τοιχ. ἀρ. 5.



289.



290.



291.



292.

289. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Προφήτης Ἡσαΐας, τοιχ. ἀρ. 5. 290. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Ἰακώβ, τοιχ. ἀρ. 5. 291. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Προφήτης Ἰεζεκιήλ, τοιχ. ἀρ. 5. 292. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Τωβίτ(;), τοιχ. ἀρ. 5.

ΣΤΡΕΛΙΤΖΑΣ-ΜΠΑΘΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ



293.



294.

295.



296.



293. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, "Άγιος Ἐπιδοφόρος, τοιχ. ἀρ. 5. 294. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, "Άγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων, τοιχ. ἀρ. 5. 295. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, "Άγιος Ἀρτέμιος, τοιχ. ἀρ. 5. 296. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, "Άγιος Νικόλαος, τοιχ. ἀρ. 5.



297. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, Ἐμπαιγμός, τοιχ. ἀρ. 5.



298. Στρελίτζας-Μπαθᾶς Θεοφάνης, ΘΚ Πλατυτέρα καὶ Μυστικός Δεῖπνος, τοιχ. ἀρ. 6.

1992, 185-196, εἰκ. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13-15   **20.** Τσιγαρίδας 1992, 206, 207, εἰκ. 29   **21.** Τσιγαρίδας 1992β, 513-514, εἰκ. 1   **22.** Βέντης 1909, 236, λστ'· Χατζηδάκης 1950, πίν. ΙΗ· Ξυγγόπουλος 1957, 96-100, πίν. 20-24· Καλοκύρης 1963, 65-72, πίν. 9Α', 10-16, 18Α', 19, 20Α', 21Α', 26Α'· Χατζηδάκης 1963α, 11· Chatzidakis 1969-70, 315, 344, εἰκ. 1-16, 99, 109, 110, 113, 114· Χατζηδάκης 1974α, 122· Παναγιωτίδου 1977-79, 248-258, πίν. 102· Chatzidakis 1981, εἰκ. σελ. 334· Νικονάνος 1987, 64-65, εἰκ. 46-56· 'Αχειμάστου-Ποταμιάνου 1994β, ἀρ. 163-170   **23.** Millet 1904, ἀρ. 339 καὶ 1927, πίν. 115-139· Ξυγγόπουλος 1957, 100-103, πίν. 25.1· Καλοκύρης 1963, 72-77, πίν. 1Α', 8Α', 20Β', 21Β', 22, 23Α', 24, 25· Χατζηδάκης 1963α, 11-13, πίν. 9-11· Chatzidakis 1969-1970, 317-318, 344, εἰκ. 17-24, 105, 115, 116· Χατζηδάκης 1974α, 422-433· Stuart 1975, 110, 112, πίν. 56   **24.** Millet 1927, πίν. 140-151· Χατζηδάκης 1947, 33, πίν. Δ'.2· Ξυγγόπουλος 1957, 103-109, πίν. 26-27· Καλοκύρης 1963, 77-90, πίν. 26Β', 27, 28Α', 29, 30Α', 31, III· Χατζηδάκης 1963α, 12-13·

Chatzidakis 1969-70, 319-320, εἰκ. 26-33· Stichel 1971, 296-317   **25.** Mylonas 1980-81, 177. Τό «Ἐλαιοδοχεῖον» ἀποτελεῖ ὀργανικό μέρος τοῦ ἀρχικοῦ κτιρίου τῆς Τράπεζας – μὲν ἀντίστοιχο τὸ «Μαγειρεῖο». Ἡ ἐπιγραφή πού ἔχει δημοσιεύσει ὁ Π. Μυλωνᾶς (δ.π.) πρέπει νά διαβασθεῖ ὡς ἔξης: ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΘΕΑΡΕΣΤΟΝ ΕΡΓΟΝ ΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΥΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ (διάβ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ ΕΤΟΣ ΖΜΔ' ΜΗΝΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΒ'   **26.** Σμυρνάκης 1903, 613· Millet 1907, ἀρ. 203 (μνεία) καὶ 1927, πίν. 166-168.3· Ξυγγόπουλος 1957, 103, πίν. 25.2· Χατζηδάκης 1963α, 14-15, πίν. 12, 15· Chatzidakis 1969-70, 318, 346 (καὶ σποραδικά), εἰκ. 49-53, 56, 58, 60, 62, 104· Σταυρονικήτα Μονή 1974, πίν. 8-10· Χατζηδάκης 1974α, 423 καὶ 1986, 43-59, πίν. 1-200· 'Αχειμάστου-Ποταμιάνου 1994β, 176-179   **27.** Millet 1927, πίν. 166-168· Χατζηδάκης 1963α, 14-15, πίν. 13, 14· Chatzidakis 1969-70, 318-319, εἰκ. 54, 55, 57, 59, 61, 94, 96Α, 96C· Χατζηδάκης 1974α, 423 καὶ 1986, 59-61, πίν. 201-210   **28.** Χατζη-

Στρελίτζας–Μπαθας Θεοφάνης

ΚΑΤΑΓ. 'Ηράκλειο Κρήτης.

ΙΔΙΟΤ. Μοναχός, ζωγράφος.

ΥΠΟΓΡ

χείρ Θεοφάνη μ[ονα]χ[ού] τοῦ ἐν τῇ Κρίτῃ

Στρελήτζας (τοιχ. 1),

διά χειρός κυροῦ Θεοφάνη μονάχου (τοιχ. 2),

έζωγραφίσθη καὶ ἡ εκκλησία παρά Θεοφάνους

μονάχου καὶ Συμεών τοῦ νίοῦ αὐτοῦ (τοιχ. 5).

ΣΥΝΕΡΓ. Σχρελίτζας–Μπαθάς Συμεών, γιος του.

ΒΙΟΓΡ. Όπως διαπιστώθηκε στό προτασσόμενο σημείωμα, ἡ οικογένεια των Στρελίτζα–Μπαθά ανήκει στην κατηγορία των ζωγράφων πού καταφεύγουν ἀπό την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα στην βενετοκρατού μενη Κρήτη καὶ ριζώνουν εκεί. Δεν είναι παράλογο νά θεωρήσει κανείς οτι ὁ ζωγράφος Θεοφάνης Στρελίτζας, ὁ λεγόμενος Μπαθάς, είναι γόνος της ίδιας καλλιτεχνικής οικογένειας. Τήν άποψη αυτή ενισχύει ἡ επικρατούσα στην Κρήτη συνήθεια, σύμφωνα μέ τήν οποία πολλά μέλη μιας οικογένειας ασκούν τό ίδιο επάγγελμα πού τό μεταβιβάζουν διαδοχικά στους απογόνους τους.

Θά δούμε ότι αυτό συμβαίνει καὶ στην οικογένεια τοῦ ίδιου του Θεοφάνη, αλλά καὶ στην ευρύτερη καλλιτεχνική οικογένεια των Μπαθάδων (βλ. αντίστοιχα λήμματα). Η πρώτη μνεία τοῦ ζωγράφου Θεοφάνη βρίσκεται στην ανορθόγραφη κτητορική

επιγραφή τοῦ 1527, πού βρίσκεται στό καθολικό της μονής τοῦ Αγίου Νικολάου τοῦ 'Ανάπαυσα στά Μετέωρα (βλ. τοιχ. 1).

Γιά τις δραστηριότητες τοῦ Θεοφάνη άπό τό 1527 έως τό 1535 δέν έχομε, ως τώρα, καμιά πληροφορία. Τό 1535, όταν οικουμενικός πατριάρχης ήταν ο 'Ιερεμίας Α', ο Θεοφάνης είχε ήδη αποκτήσει αρκετή φήμη, ώστε αυτόν νά καλέσουν στό μεγαλύτερο μοναστήρι τοῦ Αγίου Θρους, στή μονή τής Μεγίστης Λαύρας, νά εκτελέσει τίς τοιχογραφίες τοῦ καθολικού, μεγάλης τρίκογχης βυζαντινής εκκλησίας μέ νάρθηκα, πού είχε χτίσει στά 1004 ο ιδρυτής τής Λαύρας ἀγιος 'Αθανάσιος (βλ. τοιχ. 2). Η κτητορική επιγραφή είναι λογιότατη εδώ, γι' αυτό πιστεύομε ότι τό κείμενο της οφείλεται στό χορηγό τής δαπάνης γιά τήν τοιχογράφηση, τόν αθηναίο Νεόφυτο, μητροπολίτη Βέροιας, μορφωμένο ιεράρχη, εξόριστο τότε στή Λαύρα.

Στή λογιότατη αυτή επιγραφή μνημονεύεται ο ζωγράφος πολύλιτά: διά χειρός κυροῦ Θεοφάνη μονάχου. Σ' αυτήν τή λιτότητα, σέ σχέση μέ τή φλύαρη και σόλοικη διατύπωση τοῦ 1527, αλλά και στό προσηγορικό κυροῦ, διακρίνεται ή ένδειξη ότι ή φήμη τοῦ ζωγράφου είχε γίνει εντω μεταξύ τόσο στερεή, ώστε περίττευναν τά οικογενειακά ονόματα και ή πατρίδα. 'Ανάλογης σημασίας είναι και η σπάνια περίπτωση τοῦ κρητικού ζωγράφου Αγγέλου, τόν 15ο αίώνα, και τοῦ Δομήνικου, τόν 16ο.

Σημειώνεται ακόμη οτι σέ αναφορές λαυρεωτικού κώδικα, πού αφορούν στό ζωγράφο μας, αναφέρεται

ως ο διδάσκαλος. Ενδιαφέρει επίσης ότι τόν ίδιο χρόνο, τό 1535, σύμφωνα μέ ανέκδοτο σημείωμα τού ίδιου κώδικα, στήνεται άπο ενα μοναχό στό καθολικό τής μονής καινούριο ξύλινο εικονοστάσιο, πού ξέρομε ότι πρέπει νά έκρυβε τό αρχικό μαρμάρινο τέμπλο τού 11ου αιώνα.

'Επιβεβαιώνεται έμμεσα ότι είναι έργα τού Θεοφάνη οί εικόνες πού έγιναν τότε, προσαρμοσμένες στίς διαστάσεις τού νέου εικονοστασίου, δεσποτικές, δωδεκάορτο, καθώς καί ο μεγάλος σταυρός μέ τά δύο λυπηρά πού έχουν σωθεί σέ λαμπρή κατάσταση, έργα πού τά είχαμε ήδη όλα αποδώσει στό Θεοφάνη (1969).

Στον ίδιο ζωγράφο έχουν αποδοθεί, χωρίς τούτο νά έχει γίνει ώς τώρα αποδεκτό άπο όλους, και οί τοιχο γραφίες στην Τράπεζα τής Λαύρας, πού σκεπάζουν τίς τεράστιες εσωτερικές επιφάνειες, καθώς καί όλη τήν πρόσοψη. Σύμφωνα μέ τά έντυπα Προσκυνητάρια, ο μεγάλος φίλος και χορηγός τής Λαύρας μητροπολί της Σερρών Γεννάδιος έχει ανακαινίσει τή στέγη τής

Τράπεζας και έχει χορηγήσει γιά τις τοιχογραφίες της. Μαρτυρεί γι' αυτό ή απεικόνιση του ώς κτήτορα, μαζί με τους αρχικούς κτήτορες και χορηγούς, στην πρόσοψη, κρατώντας τό κτίριο της Τράπεζας με δίρριχτη στέγη· τόν προστατεύοντας οί άγιοι Θεόδωροι, πολιούχοι των Σερρών, και τόν παραστέκουν ό κτήτωρ άγιος 'Αθανάσιος, καθώς καί οί αρχικοί χορηγοί της μονής, αυτοκράτορες Ν. Φωκάς και Ι. Τσιμισκής.

Η χρονιά πού έγιναν οι εργασίες αυτές έχει αμφισβηθεί 1512, 1522, 1535, άλλα ή πρόσφατη δημοσίευση επιγραφής σε σανίδα, έπιθετης σε δοκάρι τής Τράπεζας, μέ τή χρονολογία ΕΤΟΥΣ, ΖΛΕ' (1527) επιβεβαιώνει τήν παραγνωρισμένη πληροφορία του Μ. Γεδεών ότι τήν αντικατάσταση τής τρουλλωτής στέγης μέ δίρριχτη έκαμε ό Γεννάδιος, ύστερα άπό τό σεισμό τού 1526.

Η τοιχογράφηση όμως είναι τώρα βέβαιο οτι αρχισε μετά τό 1535 και οτι τελείωσε μετά τό έτος θανάτου τού γενναιόδωρου μητροπολίτη (1541), όπως υποδηλώνεται άπό τήν παράσταση του Ιεράρχη μέ φωτοστέφανο, ένδειξη ότι είχε ήδη αφήσει τά εγκόσμια, όταν ζωγραφιζόταν τό τμήμα αυτό του εξωτερικού τοίχου.

Σημειώνεται ότι ό Σερρών Γεννάδιος δέν είχε πάψει νά παρέχει δωρεές προς τό μοναστήρι έως τό τέλος τού βίου του (κώδικας αδελφάτων Μεγίστης Λαύρας, άρ. 18). Άλλα καί τά περι στατικά τού βίου τού Θεοφάνη συμφωνούν μέ τήν άποψη αυτή, γιατί ό ίδιος τό 1536 γίνεται αδελφός τής μονής, όπου διαμένει μαζί μέ τά δύο παιδιά του εως τό 1543.

Θά ήταν άλλωστε περίεργο νά αναθέσει τότε ή μονή σε άλλο ζωγράφο τήν εκτέλεση αύτού τού τεράστιου έργου. Πραγματικά, μιά σειρά σημειωμάτων στον κώδικα τών αδελφάτων τής μονής μάς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες γιά τίς σχέσεις τού Θεοφάνη καί τών παιδιών του μέ τό μοναστήρι. Τό 1536 ό κυρ Θεοφάνης ό ζωγράφος αποκτά ένα

κάθισμα στή Λαύρα, γιά νά τό έχει έπι ζωής αύτοῦ αυτός καί οί παίδες αύτοῦ.

Τό 1540 τόν Φεβρουάριο, καθώς έχει, φαίνεται, εργασθεί αποδοτικά στην Τράπεζα και άλλου, μπορεί ό ζωγράφος νά δώσει 10.000 άσπρα γιά νά αποκτήσει ένα άλλο, προφανώς καλύτερο, κάθισμα, μέ αμπέλι καί περιβόλι, καί ακόμη πεντακόσια άσπρα γιά νά αποκτήσει και μιά παραθαλάσσια καύγια, νά τήν έχει αυτός καί τά παιδιά του.

Μόλις τόν 'Οκτώβριο τοῦ 1540, όταν, φαίνεται, τά δύο παιδιά του έχουν μεγαλώσει αρκετά, αγοράζει γι' αυτά άπό τό μοναστήρι δύο αδελφάτα, δηλαδή δικαίωμα κατοικίας καί συντήρησης άπό τή μονή, καί ενα τρίτο αδελφάτο γιά εκείνον πού μελλοντικά θά τους θάψει. Συμπεραίνομε ότι ό Θεοφάνης προγραμματίζει νά ζήσουν αυτός καί τά παιδιά του καί νά πεθάνουν όλοι εκεί.

Γιά λόγους πού δεν ξέρομε, ίσως επαγγελματικούς, αλλάζει μετά τρία χρόνια (1543) τό αρχικό αυτό πρόγραμμα καί αποφασίζει νά εγκατασταθεί στις Καρυές, τό διοικητικό καί εμπορικό κέντρο του Όρους, χωρίς όμως νά κόψει τους δεσμούς του μέ τη Λαύρα. Γι' αυτό ανταλλάσσει όλα του τά κτήματα, μέσα κι εξω άπό τό μοναστήρι, μ' ενα κελλί τής Λαύρας στις Καρυές, πού λέγεται Πύργος, καθώς καί μέ λιβάδια καί περιβόλια της περιοχής.

Αυτά θά τά κρατήσει εως ότου φύγει γιά τελευταία φορά γιά τήν πατρίδα του, τό 'Ηράκλειο τής Κρήτης. Είναι δύσκολο νά μαντέψουμε, πότε έγινε ή οριστική αποχώρηση του Θεοφάνη άπό τό Όρος, άλλα

φαίνεται οτι, όταν έφυγε, είχε δηλώσει οτι θάξαναγυρίσει, γιατί μόνον τόν Αύγουστο του 1559, δηλαδή αρκετούς μήνες μετά τό θάνατο του τόν Φεβρουάριο του ίδιου έτους στό 'Ηράκλειο ή μονή μεταβιβάζει σέ άλλο μοναχό τό κελί του Πύργου, ό περείχεν ό κύρ Θεοφάνης ό ζωγράφος\*.

Πάντως, όπως θά δούμε αμέσως, είχε πάρει μαζί του φεύγοντας όσα μετρητά καί πολύτιμα πράγματα είχε συγκεντρώσει στό "Αγιον Όρος. Στό 'Ηράκλειο ό Θεοφάνης είχε πάει τουλάχιστον μία φορά, γιατί σύμφωνα μέ ανέκδοτο έγγραφο των νοταριακών αρχείων του 'Ηρακλείου, τό 1552 είχε δανείσει στον ηρακλειώτη 'Αντώνιο Βασμούλο χρηματικό ποσό 400 δουκάτων, τό όποιο εξοφλήθηκε τόν επόμενο χρόνο άπό τό γιό του Βασμούλου καί τίς συναλλαγματικές επέστρεψε ό γιος του Θεοφάνη, Συμεών, προφανώς γιατί ό Ίδιος ελιπε.

Τά σχετικά μέ τό θάνατο του Θεοφάνη στό 'Ηράκλειο καί τά κληρονομικά ζητήματα τών παιδιών του μας πληροφορούν μιά σειρά άπό νοταριακά έγγραφα, πού έγιναν στό 'Ηράκλειο καί βρίσκονται τώρα στά βενετικά αρχεία. Ο Θεοφάνης έκανε τό τεσταμέντο, διά χειρός τοϋ κυρ Μανουήλ Ζάμορον, γνωστού νοταρίου τοϋ 'Ηρακλείου, στίς 24 Φεβρουαρίου 1559. Πέθανε τήν ίδια ήμερα καί αυθημερόν ό ίδιος νοτάριος έκανε τό ίνβεντάριόν του. Καί τά δύο αυτά πολύτιμα κείμενα, όπου θά ήταν καταγραμμένα όλα τά υπάρχον τα τοϋ Θεοφάνη, δέν σώθηκαν, άλλα μαθαίνομε έμμεσα γι' αυτά άπό τά νοταριακά έγγραφα, πού σχετίζον ταί μέ τήν εκτέλεση της διαθήκης.

Τό πρώτο πού συνάγεται είναι οτι ό Θεοφάνης είχε συγκεντρώσει αξιόλογη κινητή περιουσία ή ακίνητη στό "Αγιον Όρος δέν μεταβιβάζεται πού αποτελείται από κρασά, ρούχα και μασαρία (έπιπλα), πράγματα πού προϋποθέτουν οτι ό Θεοφάνης διέθετε ήδη μονι μότερη εγκατάσταση και στό Ηράκλειο.

'Αλλά τό κύριο περιουσιακό στοιχείο πρέπει νά ήταν τά χρυσά νομίσματα, δουκάτα χρυσά, μοτζενίγοι και άγιο κωνσταντινάτα, καθώς και ασήμι και ένας μαστραπάς άργυρος, όλος λαβοράδος και παραχρυσωμένος. Τό ποσόν τών χρυσών νομισμάτων είναι άγνωστο, άλλα γιά νά κληροδοτήσει στό νοτάριο πού έγραψε τή διαθήκη του διά τήν ψυχήν του, όταν ήταν ήδη ετοιμοθάνατος, 60 ύπέρπυρα, πρέπει νά ήταν πολύ σημαντικό.

Τά υπόλοιπα τά μοιράζονται τά παιδιά του, ό Συμεών και ο Νεόφυτος, καλόγεροι και ζωγράφοι και οί δύο, μέ τή διαφορά οτι ο Νεόφυτος, ώς δευτερότοκος, παίρνει μόνο τά μισά μετρητά, ενώ ο Συμεών, ώς πρωτότοκος, παίρνει και όλα τ'άλλα, ακίνητα και κινητά. Φαίνεται οτι τό μερίδιο της κληρονομιάς επιτρέπει τουλάχι στον Συμεών νά εμφανίζεται τόν επόμενο χρόνο, τό 1560, με ιδιόκτητα σπίτια στό 'Ηράκλειο, πού νοικιάζει και ξενοικιάζει".

Θά μπορούσε νά λογαριάσει κανείς οτι τά περιουσιακά αυτά στοιχεία του Θεοφάνη, στά όποια θά πρέπει νά προστεθούν και όσα είχε παλαιότερα ξοδέψει στό "Αγιον Όρος , γιά νά μπορεί μέ τρόπο

άνετο νά διαβιώνει έκεϊ μέ τά παιδιά του, άλλα καί όσα είχε δανείσει στον Βασμούλο, πρέπει νά προέρχονται από σημαντικής έκτασης παραγωγή τοιχογραφιών και φορητών εικόνων, πολύ μεγαλύτερη άπό αυτή πού είμαστε σέ θέση νά του άποδώσομε σήμερα. Τά έργα αυτά ή λανθάνουν ή έχουν καταστραφεί. Πάντως, τό εως τώρα γνωστό έργο του αποτελεί τό πιό επιβλητικό σύνολο της εποχής του άλλα και τό πιό σημαντικό άπό κάθε άποψη.

Συνοψίζοντας τά σχετικά μέ τά βιοτικά του Θεοφάνη, συμπεραίνομε οτι ό ζωγράφος πρέπει νά γεννήθηκε στό 'Ηράκλειο μέσα στην τελευταία δεκαπενταετία του 15ου αιώνα, οτι ακολούθησε τό οικογενειακό επάγγελμα, μαθητεύοντας ίσως σέ οικογενειακό εργα στήρι, και ότι σέ κατάλληλη ηλικία παντρεύτηκε και απόκτησε δύο παιδιά, τόν Συμεώνα και τόν Νήφο-Νεόφυτο. "Επειτα, γιά κάποιο λόγο θάνατος της συζύγου; έγινε μοναχός. Αυτά έχουν συμβεί πρίν άπό τό 1527, χρονιά, πού όπως ξέρομε, είχε ήδη καλογερέψει.

Στά χρόνια πού μεσολάβησαν εως τήν επιστροφή και τό θάνατο του στην Κρήτη πρέπει νά εργάσθηκε και σέ άλλους τόπους. Δεχόμαστε επιστροφή στά Μετέωρα και πιθανή μετάβαση στην Κύπρο (μονή Χρυσοστόμου), ίσως και άλλου, γιά νά ζωγραφίσει τοιχογραφίες και εικόνες. Πολύ πιθανό φαίνεται, τώρα, νά επέστρεψε κατά διαστήματα στό Ηράκλειο. Τή σκέψη αυτή ενισχύει, όχι μόνο ή μαρτυρημένη μετάβαση του στό 'Ηράκλειο τό 1552, άλλα και ή διαπίστωση ότι, τουλάχιστον τόν τελευταίο καιρό της ζωής του, διέθετε εγκατάσταση και στό

'Ηράκλειο. Δέν είναι εξάλλου άσχετη καί ή παλαιότερη παρατήρηση γιά τήν αδιάκοπη συνάφεια τής τέχνης του μέ εκείνη των ζωγράφων εικόνων πού έμεναν στην Κρήτη (Millet), συνάφεια πού μαρτυρεί συνεχείς καί στενές επαφές.

ΕΙΚΟΝΕΣ (άπόδ. Μ.Χ.) "Αθως:

1–14) XC, ΘΚ καί 11 εικόνες Δωδεκαόρτου άπό τό εικονοστάσιο του καθολικού μονής Λαύρας,

περί τό 1535 (ή χαμένη δωδέκατη εικόνα τής Κοιμήσεως τής ΘΚ άπό τό Δωδεκάορτο βρέθηκε πρόσφατα καί επεστράφη στή μονή) 13

15–17) Σταυρός μεγάλος τέμπλου και δύο λυπηρά, καθολικό μονής

Λαύρας 18–24) Μεγάλη Δέηση, παλαιό εικονοστάσιο Πρωτάτου, Καρυές, περί τό 1542 25–50)

Μεγάλη Δέηση, 15 εικόνες Δωδεκαόρτου, Βημόθυρα, XC καί ΘΚ τέμπλου, σταυρός μεγάλος και δύο λυπηρά, καθολικό μονής Σταυρονικήτα, περί τό 1546

51) Μεταμόρφωση, μονή Παντοκράτορος

52) Κοίμηση άπό τό Δωδεκάορτο τής μονής Καρακάλου

53–64) Δώδεκα εικόνες έπιστυλίου τέμπλου, μονή 'Ιβήρων (άπόδ. Εύθ. Τσιγαρίδα)

65) ΧC Παντοκράτωρ, 1546 ή λίγο νωρίτερα, μονή Ιβήρων (άπόδ. Εύθ. Τσιγαρίδα)

66–68) ΧC ενθρονος, θΚ ένθρονη βρεφοκρατούσα και Ίω Χρυσόστομος, από τό αντιπροσωπεϊο τής μονής Γρηγορίου στίς Καρυές, τώρα στή μονή Γρηγορίου (άπόδ. Εύθ. Τσιγαρίδα).

## ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μετέωρα :

1) Καθολικό καί νάρθηκας μονής 'Αγίου Νικολάου 'Ανάπαυσα, 1527

"Αθως:

- 2) Καθολικό μονής Λαύρας, 1535
- 3) Τράπεζα μονής Λαύρας, 1535–1541 (άποδ.)
- 4) Έλαιιοδοχείο μονής Λαύρας, παράσταση του 1535 έπιζωγραφισμένη, στό νότιο τοίχο
- 5) Καθολικό μονής Σταυρονικήτα, 1545– 46
- 6) Τράπεζα μονής Σταυρονικήτα, περί τό 1546 (άποδ.)<sup>27</sup>
- 7) Παρεκκλήσιο 'Ιωάννου του Προδρόμου μονής Σταυρονικήτα, περί τό 1546 (άποδ.)

Σημείωση: Ή συμμετοχή του Θεοφάνη στην τοιχογράφηση τού καθολικού καί τής λιτής τής μονής Μεταμορφώσεως Μετεώρων, τό 1552 είναι πάντα πιθανή, τουλάχιστον ώς εποπτεία, στον τρούλο

In English (rough translation of Greek above)

Theophanis Strelitzas

Profession: Painter and Monk

Signatures

χείρ Θεοφάνη μ[ονα]χ[ού] τοῦ ἐν τη Κρίτη  
Στρελήτζας (τοιχ. 1),

διά χειρός κυροῦ Θεοφάνη μονάχου (τοιχ. 2),  
έζωγραφίσθη καὶ ἡ εκκλησία παρά Θεοφάνους  
μονάχου καὶ Συμεών τοῦ νίοῦ αὐτοῦ (τοιχ. 5).

As noted in the proposed note, the Strelitz-Batha family belongs to the category of painters who fled from Turkish-occupied Greece to Venetian-occupied Crete and took root there. It is not unreasonable to assume that the painter Theofanis Strelitzas, the so-called Bathas, is a descendant of the same artistic family. This view is reinforced by the prevailing custom in Crete, according to which many members of a family practice the same profession that they successively pass it on to their descendants.

We will see that this also happens in the family of Theophanes himself, but also in the wider artistic family of the Bathes (see corresponding entries). The first mention of the painter Theofanis is found in the misspelled founding

inscription of 1527, which is found in the katholikon of the monastery of Agios Nikolaos of Anapafsa in Meteora (see wall 1).

We do not have, until now, any information about Theophanes' activities from 1527 to 1535. In 1535, when the ecumenical patriarch was 'Jeremiah I', Theophanes had already gained enough fame to be invited to the largest monastery of Mount Athos, to the monastery of the Great Lavra, to perform the frescoes of the catholic, large Byzantine church. narthex, built in 1004 by the founder of the Lavra, Saint Athanasios (see wall 2). The founding inscription is very literate here, which is why we believe that its text is due to the sponsor of the cost of the mural, the Athenian Neophytos, metropolitan of Veria, educated hierarch, then exiled to the Lavra.

In this most literate inscription the painter is mentioned in many ways: by the hand of the esteemed Theophanes alone. In this austerity, in relation to the talkative and solo formulation of 1527, but also to the prosody, there is an indication that the painter's reputation had become so solid in the meantime that family names and homeland were superfluous. Of similar importance is the rare case of the Cretan painter Angelos, in the 15th century, and Domenikos, in the 16th.

It is also noted that in references to the Laureate code, which concern our painter, he is

referred to as the teacher. It is also interesting that in the same year, in 1535, according to an anecdotal note of the same code, a new wooden iconostasis was erected by a monk in the monastery's katholikon, where we know that he must have hidden the original marble iconostasis of the 11th century.

It is indirectly confirmed that they are works of Theophanes, the images that were made then, adapted to the dimensions of the new iconostasis, despotic, dodecahedron, as well as the large cross with the two sad ones that have been saved in glorious condition, works that we had already attributed to Theophanes (1969).

To the same painter have been attributed, without this having been accepted by all so far, the murals in the Bank of the Lavra, which cover the huge interior surfaces, as well as the whole facade. According to the printed Pilgrimages, the great friend and sponsor of the Lavra, Metropolitan of Serres Gennadios has renovated its roof.

Bank and has sponsored for its murals. This is evidenced by the depiction of him as the acquirer, together with the original acquirers and sponsors, on the façade, holding the building of the Bank with a gabled roof; he is protected by Saints Theodoros, patrons of Serres, and is accompanied by the acquirer Saint Athanasios, and the original sponsors of the monastery, emperors N. Fokas and I. Tsimiskis.

The year in which these works were carried out has been disputed 1512, 1522, 1535, other or the recent publication of an inscription on a board, affixed to a beam of the Bank, with the date YEAR, ZLE '(1527) confirms the unrecognized information that M. Gedeon of the domed roof with a gable was made by Gennadios, after the earthquake of 1526.

But the fresco is now certain to have begun after 1535 and to have ended after the year of the generous metropolitan's death (1541), as indicated by the Hierarch's depiction with a halo, an indication that he had already left the worldly, when this part of the exterior was painted. wall.

It is noted that Serron Gennadios had not stopped providing donations to the monastery until the end of his life (code of brothers of Megisti Lavra, no. 18). But the facts of Theophanes's life also agree with this view, because in 1536 he himself became a brother of the monastery, where he lived with his two children until 1543.

After all, it would be strange for the monastery to entrust the execution of this huge work to another painter. Indeed, a series of notes in the code of the brothers of the monastery provide us with valuable information about the relations of Theophanes and his children with the monastery. In 1536 Mr. Theofanis the painter

acquires a seat in the Lavra, so that he and his children can have it for life.

In February 1540, as he seems to have worked efficiently at the Bank and elsewhere, the painter could give 10,000 aspra to get another, obviously better, seat, with a vineyard and orchard, and another five hundred aspra to get a seaside one. quarrels, let him and his children have it. Only in October 1540, when, apparently, did his two children grow up enough, he bought for them from the monastery two brothers, that is, the right of residence and maintenance from the monastery, and a third brother for the one who would bury them in the future. We conclude that Theophanes plans for him and his children to live and for everyone to die there.

For reasons we do not know, perhaps professionally, after three years (1543) this original program changes and decides to settle in Karyes, the administrative and commercial center of Mount Athos, but without severing its ties with the Lavra. That is why he exchanges all his estates, inside and outside the monastery, with a cell of the Lavra in Karyes, called Pyrgos, as well as with meadows and orchards of the area.

He will keep these until he leaves for the last time for his homeland, Heraklion, Crete. It is difficult to guess when Theophanes finally left Mount Athos, but it seems that when he left, he had stated that he would return, because only in

August 1559, that is, several months after his death in February of the same year in Heraklion or a monastery, he transferred to another monk the cell of the Tower, which belonged to Mr. Theofanis the painter.

However, as we will see immediately, he had taken with him leaving all the cash and valuable things he had collected on "Mount Athos.

Theophanes had gone to Heraklion at least once, because according to an anecdotal document of the notary archives of Heraklion, in 1552 he had lent to Antonios Vasmoilos from Heraklion a sum of 400 ducats, which was repaid the following year by Vasmoulos 'son and the bills of exchange were returned by Theophanes' son, Symeon, apparently because he himself was missing.

The information about the death of Theophanes in Heraklion and the inheritance issues of his children inform us of a series of notarial documents, which were made in Heraklion and are now in the Venetian archives. Theophanes made the will, by the hand of Mr. Manuel Zamoron, a well-known notary of Heraklion, on February 24, 1559. He died the same day and on the same day the same notary made his inventory. Both of these valuable texts, which would have recorded all of Theophanes' existing belongings, were not saved, but we learn indirectly about them from the notarial documents, which are related to the execution of the will.

The first conclusion is that Theophanes had

amassed considerable movable or immovable property on Mount Athos, which is not transferred, consisting of wines, clothes and masonry (furniture), things that presuppose that Theophanes already had a more permanent establishment in Heraklion.

But the main assets must have been gold coins, gold ducats, montsingos and saints Constantinople, as well as silver and a silver pimp, all laurel and gilded. The amount of gold coins is unknown, but in order to bequeath to the notary who wrote his will for his soul, when he was already dying, around sixty, it must have been very important.

The rest is shared by his children, Symeon and Neophytos, both monks and painters, with the difference that Neophytos, as a second-born, receives only half the cash, while Symeon, as a first-born, receives everything else., real estate and mobile. It seems that the share of the inheritance allows at least Symeon to appear next year, in 1560, with privately owned houses in "Heraklion, where he rents homes".

One could count that these assets of Theophanes, to which should be added what he had previously spent on "Mount Athos, so that he could comfortably live there with his children, but also what he had lent to Vasmoilos , must come from a significant production of murals and portable images, much larger than we are able to render today.These works are either hidden or

have been destroyed. However, his work known so far is the most imposing whole of the time. of the other and most important in every respect.

Summarizing the biographies of Theophanes, we conclude that the painter must have been born in Heraklion during the last fifteen years of the 15th century, that he followed the family profession, perhaps learning in a family workshop, and that at an appropriate age he married and had two children. , Symeon and Nifos–Neophytos. "Then, for some reason, the death of his wife? He became a monk. This has happened before 1527, a year when, as we know, he had already become a monk.

In the years leading up to his return and death in Crete he must have worked in other places as well. We accept a return to Meteora and a possible transfer to Cyprus (Chrysostomou Monastery), maybe another, to paint murals and icons. It seems very probable, now, that he occasionally returned to Heraklion. This thought is reinforced, not only by his or his witnessed move to Heraklion in 1552, but also by the fact that, at least in the last period of his life, he also had an establishment in Heraklion. It is also not irrelevant the older remark about the uninterrupted relevance of his art with that of the icon painters who lived in Crete (Millet), a relevance that testifies to constant and close contacts.

## Icon Paintings (from AD)

"Athos:

1–14) XC, THK and 11 icons of Dodecaortos from the iconostasis of the katholikon of Lavra monastery,

circa 1535 (or lost twelfth icon of the Assumption of the THK from Dodecaorto was recently found and returned to the monastery)

15–17) Large iconostasis cross and two sad ones, catholic monastery Lavras

18–24) Great Prayer, old iconostasis of Protatos, Karyes, around 1542

25–50) Megali Deisi, 15 icons of Dodecaortos, Pulse, XC and THK iconostasis, large cross and two sad ones, catholic of Stavronikita monastery, circa 1546

51) Metamorphosis, Pantokratoros monastery

52) Sleep from the Dodekaorto of the monastery of Karakalos

53–64) Twelve icons of the epistle of the iconostasis, monastery of Iveron (by Efth. Tsigarida)

65) XC Pantocrator, 1546 or a little earlier, monastery of Iveron (from Efth. Tsigarida)

66–68) XC enthroned, THC enthroned infant and Io

**Chrysostomos**, from the representative of the monastery of Grigoriou in Karyes, now in the monastery of Grigoriou (from Efth. Tsigarida).

## Wall paintings (Frescos)

### Meteora:

- 1) Catholic and narthex of the monastery of 'Agios Nikolaos' Anapafsa, 1527

### "Athos:

- 2) Katholikon of Lavra monastery, 1535
- 3) Bank of the Lavra monastery, 1535–1541 (ref.)
- 4) Oil tank of Lavra monastery, painting of 1535 painted, on the south wall
- 5) Katholikon of Stavronikita Monastery, 1545–46
- 6) Bank of Stavronikita Monastery, around 1546 (dec.) 27
- 7) Chapel of John the Forerunner of Stavronikita Monastery, circa 1546 (apod.)

**Note:** The participation of Theophanes in the fresco of the katholikon and the austere of the monastery of the Transfiguration of Meteora, in 1552 is always possible, at least as a supervision, in the troll